



Ayet

“Onlar arasından ilimde derinleşmiş olanlarla müminler -ki bunlar sana indirilene ve senden önce indirilmiş olana iman ederler- namazı kılanlar, zekâtı verenler, Allah’a ve ahiret gününe inananlar başkadır. İşte onlara pek yakında büyük mükâfat vereceğiz.”

(Nisa Sûresi, 162)

Hadis

“Namazın anahtarı temizliktir. Başlangıcı tekbir, bitimi ise selâmdır.”

(Ebû Dâvûd, Tahâret, 31)

Mardin

Ulu Camii

Artuklular devri mimarisi şehrin merkezinde tarihî bir cami.

Diyarbakır Meliki II. Kutbettin İlgazi'den hatıra, yapılmıştır 1176'da.

On altı kitabesiyle tarihe not düşülür, zaman her kitabede ayrı akar.

Avlusunda şadırvan imanın zarafetine ayna, temizlik kaynağıdır inanana.

Kubbesi ilginç ve bir o kadar da güzel, ilk defa yivleme tekniğiyle şekillenmiş dilimli yapı. Öncü olmuştur kubbesiyle sonradan yükselen Mardin camii'lerine.

İşlemeli ve külahlı minaresiyle göz dolduran mabet, çağırır inananları huzurun mekânına. Tek minareli cami.

Timur istilasında zarar görse de mabet, inananların aşkıyla yeniden yükselir minare Memlûklüler ve Akkoyunlular devrinde.

İnananların göz nurudur, mihrabın solunda bulunan Sakal-ı Şerif yüze sürülür, Hz. Peygamber'den esinti yüreklerde gezinir.





Şiir

Yeryüzü bana meşcit kıldı
Ant verdim toprak şahit tutuldu
Her sabah her öğle her akşam
İkindiyle yıkanarak yatıyla donanarak
Seslerden bir sesle fırınlanıp
Sulardan polatlanan benim.

Geldim durdum önünde işte bir anıt gibi
Sıyrarak sırtımdan bir yılan giysisini.

Erdem Bayazıt

Öncülerimiz...

MÜMİNLERİN ANNESİ:

HATİCE BİNT-İ HUVEYLİD

Hz. Muhammed (sav), akranları arasında güvenilirliği, masumiyeti, çalışkanlığı ve ahlakı ile Mekke'de herkesin gıpta ettiği bir gençti. Kendine

has bu vasıfları dilden dile, kulaktan kulağa ulaşıyordu. Yirmili yaşlarında sahip olduğu vasıflarıyla bilinir, Hilfulfulud (*Erdemliler Birliği*) ve Kâbe hakemliği gibi olaylarda Mekkelilerin itibar ettiği ve saygı duyduğu bir kişi olur.

Huveylid kızı Hatice (ra), Cahiliye Dönemi'nde hayâ, iffet ve cömertlikte öne çıkar. Mekke sakinleri arasında ticari bilgisi ile tanınır. Kendisi "Tahire" (*temiz kadın*), "Seyyidatü'l-Kureyş" (*Kureyş kadınlarının efendisi*) gibi güzel ifadelerle anılır.

Hz. Muhammed (sav) ile Hatice'nin (ra) yolları ticaret ortaklığı ile kesişir. Bu, ilahi takdir, insanlık tarihinin gördüğü en mutlu yuvaya dönüşür. Hz. Muhammed ve Hz. Hatice'nin yaklaşık yirmi beş yıl süren evlilikleri, tarih boyunca dilden dile anlatılır, her yeni evliliğin başlangıç duasına konu olur. Evlenen her Müslüman çiftin kader yolculuğunun, Hz. Muhammed ve Hz. Hatice'nin evlilikleri gibi bereketli, hayırlı, örnek ve mutlu olması için Yüce Allah'a dua ve niyazlar edilir.

Hz. Hatice (ra), Hz. Muhammed'in (sav) davetine "Sana kim inanmaz ki?" diye karşılık veren ilk mümindir. O, Hz. Peygamber'in (sav), Hira dönüşü sırtını dayadığı, gücüne güç kattığı ve teselli bulunduğu can yoldaşdır. Sıkıntılara birlikte göğüs gerdikleri yol arkadaşıdır. O, Kasım'ın, Zeyneb'in, Rukiyye'nin, Ümmügülüm'ün, Fatıma'nın, Abdullah'ın annesidir. Müminlerin annesidir, annemizdir. Hatice'tülkübra'dır. O, bizlerin

Hüzün Yılı'nda Ebu Talip ile birlikte kaybettiğimiz derin hüznümüzdür. Adını çocuklarımıza koyduğumuz, cennette görmeyi arzuladığımız aile büyüğümüzdür.



Esma ile Dua

Ey dilediği kullarının günahlarını bağışlayan Ğâfır,
Ey ayıp ve kusurları örten Sâtir,
Ey düşmanlarını mağlup eden Kâhir,
Ey her şeye gücü yeten Kâdir,
Ey bütün mahlûkatının hâllerini gören Nâzır,
Ey bütün mahlûkatı yoktan var eden Fâtır,
Dünya ve ahirette Sen'den af ve âfiyet dilerim. Dinim, dünyam, ailem ve malım hakkında Sen'den af ve âfiyet dilerim.

Esmâ-ün Nebî

Bu makam, yüce Rabbi'mizin, Peygamber Efendimiz'e ^(sav), ahirette vereceği yüce bir makamdır.

İnsanların, mahşerin o dehşetli ortamında ne yapacağını şaşırıldığı, perişan ve tedirgin olduğu bir ortamda, elde edeceği bir dua, niyaz ve yakarış hâlidir.

Ümmetinin ve diğer müminlerin bağışlanması için Peygamber Efendimiz'in ^(sav) yalvarması ve kendisine bu konuda Allah'ın izniyle şefaathakının verilmesidir.

Efendimiz'in ^(sav) arşta Allah'ın yanında bulunacağı bir yüceliktir. Bütün insanların imreneceği özel bir konumdur.

Allah Resûlü'ne ^(sav) bu makamın verileceği müjdesi, şu ayet ve hadisten çıkarılmaktadır:

"Gecenin bir kısmında uyanarak sana mahsus bir nafile olmak üzere namaz kıl. (Böylece) Rabbi'nin, seni, övgüye değer bir makama (Makam-ı Mah-

Makam ı Mahmûd

mûd'a) göndereceğini umabilirsin."
(İsra, 17/111)

Cabir b. Abdullah (r.a.), Peygamberimiz'in ^(sav) şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir:

"Kim ezanı duyduğu zaman 'Ey şu tas-tamam çağırının ve kılınacak namazın rabbi Allah'ım! Muhammed'e vesile'yi ve fazileti ver. Kendisine söz verdiği Makam-ı Mahmud üzere kendisini kıyamette dirilt.' derse, bu kimseye kıyamette şefaathak gerçekleşir." (Buhârî, Ezân, 8; Ebû Dâvûd, Salât, 37/529)

Ayet ve hadiste gayet açık bir biçimde, bu yüce makamın Allah Resûlü'ne ^(sav) verileceği ifade edilmektedir.

Zaten her türlü güzelliğin ve kemâlatın sahibi olan Efendimiz ^(sav) de bu makama layıktır.

Dünya ve ahirette en üstün makama sahip ve hamîd olan Peygamber Efendimiz'e ^(sav) salât ve selam olsun.



İlmihal-Hasbihal

■ KUTLU KİTAP

Bin dört yüzyıldan beri bir tek harfi bile yıpranmamış, hayat fışkıran bir mucizedir Kur'an-ı Kerim. Dünya, haşr gününde hesaba çekilse, Kur'an-ı Kerim'in kendisine gönderilmesini bir kurtuluş belgesi, bir şan belgesi olarak ileri sürer ve beraat eder. Ruhları Kur'an'ın mehtabıyla aydınlanmış Müslümanlar, ölümü, kristal camı geçen ay ışığının kolaylığı ile aşarlar ve hesap masasının önünde gülümseyerek dururlar. Kur'an-ı Kerim, inananlara, Allah'ın güzelliğinden bu dünyada gösterilmiş bir işaret, bir örnektir. O'nu okuyan, Sina Dağı'na çıkar, Hz. Musa'yla birlikte Allah'ın büyüklüğü önünde yere kapanır, Kızıldeniz'in yarıldığını görür, denizin sularının iki yana açılarak yol verdiğini, arkadan gelen gurur heykeli ordunun üzerine de bir cehennem gibi çullandığını gözleriyle görür. Cebrail Hz. Meryem'le konuşurken sanki yanındadır. Hz. İsa ve havarileriyle birlikte gök sofrasının başındadır. Bedir Savaşı'nda

düşman gözüne meleklerle birlikte kum ve toprak atandır. Hz. İbrahim'le birlikte bir Pazar günü putları kırandır. Ad ve Semûd kavimlerini alıp götürür sesi kulaklarıyla işiten, şehirleri döndüren kasırgada yaprak gibi dönen, Lût kavminin dönüştüğü tuz kayalarına eliyle dokunandır.

Allah'ın yarattığı güzellikleri Kur'an'la görür Müslüman; Kur'an'la düşünür, Kur'an'la anlar, hilkatin sırrına Kur'an'la erer. Müminin gözünden bakan o, elini kımıldatan o, geçmiş zaman geleceklerin üzerine yürümesin diye, şimdiki zaman parçalanıp yok olmasın diye, Kur'an zamanın anlamını ve yorumunu getirmiştir. "Her şey Allah'ın önünde fanidir" prensibinin içinde eşyanın rüzgâr gibi savrulduğunu görür Müslüman. Kur'an en ileride olandır. Kim ki onunla beraberdir, o da ileridedir. Kim ki ona karşıdır, geridedir. Başka medeniyetler, Kur'an medeniyetinin yanında ölüdür.



On dan ışık alan, dirilir. Onun ışıklarından kaçan, mezarsız ölüdür.

Kur'an yolundan ayrılanlar sabahları cin çarpmışcasına, yataklarından kalkarlar. Ab-ı hayat Kur'an'dır. İksir Kur'an'dır. Şifasız dertlerin doktoru Kur'an'dır. Genç nesli olgunlaştıran, olgun nesli genç tutan, kadına iffet, erkeğe vakar bağışlayan, toplumlara haşmet ve heybet getiren, mutluluğun mimarı, muştı şiiri, ölümü yenen teselli, ruhun zafer takı, kalbin rahmet anıtı Kur'an'dır.

Müslümanlar Kur'an'dan uzaklaştı uzaklaşalı gün yüzü görmediler. İnsanlık aya çıksa, Zühre'yi bir martı gibi avlasa, Merih'ten petrol getirse, Kur'an'a dönmedikçe ruh yıkıntısını, çöküşünü durduramayacaktır.

Bize getirdiğin namazlarla, oruçlarla, hacıla, zekatla, hayat bağışlayan kısasla, Allah'tan başkasının önünde eğilmeyen peygamber örnekleriyle, ay bölen, ölü diriltten, susuz kayadan pınar fışkırtan, büyücülerin

en ustalarını mahcup bırakan ve terbiye eden, bir asaya ruh üfleyen mucizelerle ne kutlu bir kitapsın şanlı Kur'an! Bizi terk etme, bizi bırakma, bizi hep hatırla ve bizi bağışla. Bize merhametle şahit ol, bizden davacı olma öte dünyada. Taşındığın vahiyden bir sabır izi düşür üstümüze. Korkusuzluğundan, tevekkülünden, imanından armağanlar sun bize. Karıncadan ses duyur, hüthütten haber ver bize.

Cennetleri bize, cehennemleri inançsızlıkta gönülleri kurum bağlamış olanlara yaklaştır ey kutlu kitap!

Biz ki, kıyamet kopmadan kıyamete dair ayetlerinle kıyameti bir parça yaşamış, ona inanmış olanlarız; bizi bugün ve o şiddet gününde ateş işleme zörtüne bürümendir umudumuz. Her sabah beklenen sensin. Gün ışığıyla, yağmurlarla, rahmet getiren rüzgârlarla beklenen sensin. Bilerek bilmeyerek insanın ve çağın aradığı ve beklediği sensin.



Kur'an-ı Kerim Okuma Çizelgesi

Gün / Okuma	Sayfa	Hizb	Cüz	Ezber
Pazartesi				
Salı				
Çarşamba				
Perşembe				
Cuma				
Cumartesi				
Pazar				

Namaz Çizelgesi

Gün / Vakit	Sabah	Öğle	İkindi	Akşam	Yatsı
Pazartesi					
Salı					
Çarşamba					
Perşembe					
Cuma					
Cumartesi					
Pazar					





LATİFELER-HİKMETLER

■ CANLILAR VE DENGE

Yeryüzünde sayıları, doğumları, yaşayışları ve ölümleri birbirinden çok farklı, milyonlarca canlı türü birbiri içinde ve birbirine bağımlı olarak yaşar. Hepsinde bir çoğalma, yayılma meyli vardır. Fakat onların aşırı derecede çoğalmasını önleyen ve sınırlandıran başka canlılar da vardır. Bu yayılma meylini canlılara veren Allah olduğu gibi onları belli bir dengede tutarak sınırlandıran da yine O'dur.

Bilim insanları, birbirleriyle etkileşim içinde olup birinin diğeriyle beslendiği canlıları incelemişler ve bunu **'besin zinciri'** diye isimlendirmişlerdir. Örneğin çekirge otları, kurbağa çekirgeyi, yılan kurbağayı, kartal yılanı yer. Her biri diğerrinin rızkı olur. Aynı zamanda birbirlerinin aşırı derecede çoğalmasını önleyerek bir denge içerisinde yaşarlar. Bilim insanlarının ekolojik denge dedikleri bu durum, tesadüfen oluşmuş doğal bir seleksiyon değil Allah'ın canlılar arasına yerleştirdiği ilahi bir dengedir.



Son İzlediğim Film

Filmin Adı:

Filmin verdiği mesaj:



Son Okuduğum Kitap

Kitabın Adı:

Kitabın verdiği mesaj:

BULMACA



17. sayının Cevapları.



Yukarıdan Aşağıya

- 1- Ölü bir Müslüman için ayakta kılınan ve farz-ı kifaye olan bir namaz. (..... namazı).
- 2- Müslümanların toplu ibadet ettikleri yer.
- 3- Namazın içindeki farzlardan biri.
- 5- Allah'a yalvarma, yakarış.
- 7- Müslümanların Kâbe'yi tavaf ederken büründükleri dikişsiz iki parçadan oluşan beyaz giysi.
- 9- Fatiha suresinden ve dualardan sonra söylenir.

Soldan Sağa

- 4- Namazın her rekâtında okunan sure.
- 6- Namazın farzlarından olmak üzere, namazda dizler, eller, alın ve burnun yere değmesi.
- 8- Beş vakit namazın farz kılındığı gece.
- 10- Beş vakit namazdan biri.
- 11- Allah'ın, peygamberleri aracılığıyla insanlara bildirdiği ilahî kurallar bütünü.



Anadolu İmam Hatip Liseleri
VAKTI
K U Ş A N M A K
Çıldete



İçerik ve
Tasarım

Mehmet Nezir Gül
İhsan Erkul
Mustafa Yıldız

Erdoğan Muratoğlu
Fatma Nur Çömçe Akkuş
Hale Karabulut

Hasan Özarslan
Sami Çelik
Serdar Demircan

Seyit Ahmet Uzun
Sezai Çelik