



DİN ÖĞRETİMİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Anadolu İmam Hatip Liseleri

VAKTI

K U Ş A N M A K

Güldeste



14-20 Kasım 2022

Sayı: 6

Ayet

“Onlar öyle kimselerdir ki, kendilerine bir yerde egemenlik versek, namazı kılarlar, zekâtı verirler, iyiliği emrederler ve kötülükten alıkoymaya çalışırlar. İşlerin sonu Allah'a varır.”

(Hac Sûresi, 22/41)

Hadis

“(Tavsiyem şudur:) Her namazdan sonra otuz üçer defa ‘sübhânallah’, ‘el-hamdü lillâh’ ve ‘Allahu ekber’ deyiniz.”

(Buhârî, Ezân, 155)

Camilerimiz

Süleymaniye Cami

Tarihe tanıktır ismiyle ve gücüyle... Büyük Sultan Süleyman'ın hatırasıdır gönüllerde. Ve Mimar Sinan daha ustalığın eşiğinde yükseltir minareleri Süleymaniye Camiinde.

Peygamberin yol gösterdiği cami... Şehre hâkim bir tepede; medrese, kütüphane, hastane, hamam ve imaretten oluşan büyük bir külliye...

Bismillah der başlanır bin beş yüz ellide, Unesco Dünya Mirası olur bin dokuz yüz seksen beşte.

Sanatın, inancın ahenkle buluştuğu secdelerle süslenen mabet, şahadet eder İslam medeniyetine. Sanki hayatı kuşatmıştır inanç dercesine, caminin her köşesinde vardır bir minare.





Şiir

Sırtında gezinir
Hasan, Hüseyin
O nur yüzlü dedelerinin
Sırtında gezinir
Hasan, Hüseyin
Secde başında dedelerinin

Sırtında gezinir
Hasan, Hüseyin
Secdesi çoğalır dedelerinin
İşte belki bu yüzden
Hasan, Hüseyin
Sırtında gezinir dedelerinin

Çağrı Gürel

Öncülerimiz...

KENDİNİ ARINMAYA ADAYAN İNSAN:

HARİS EL-MUHASİBİ

Nefsine karşı verdiği mücadelede gösterdiği ısrar ona, "Muhasibi" unvanının verilmesine sebep olur. Basra'da dünyaya gelir. Bağdat'ta yaşar. İlim, irfan ve hikmetle iç içe geçen ömrü, Bağdat'ın verimli ortamında bereketlenir. Bağdat, Abbasilerin başkenti, ilim, hikmet, edebiyat ve felsefe meclislerinin merkezidir o yıllarda.

Muhasibi, ömrünü kendini, yani özünü düzeltmeye adar. "Mizan'a [ahirette tartıya] konulacak amellerin en ağırı güzel ahlâktır." (Tirmizi, "Birr", 61) hadisi, onun başlangıç noktası olur. Bu ve benzeri hadislerden yola çıkarak nefsinin ıslah etmeye koyulur. "Güzel ahlak; eziyete tahammül, kızmamak, şefkatli ve merhametli olmak, herkese tatlı dil ve güler yüz gösterebilmektir." diyerek önce kendine, sonra Müslümanlara nasihat verir. Nasihatlerinde kişinin kendi kusurlarını görmesini, kanaatkâr olmasını, Allah'ın (c.c.) nimetlerine şükretmesini, cimrilik ve aşırı hırstan uzak durmasını sık sık gündeme getirir. Aslında onun nasihatleri kuru sözlerden ibaret değildi. Tecrübe edilmiş, denenmiş, sınanmış, yaşanmış gerçeklerdi. Bu nedenle nasihatleri tesirliydi, etkileyiciydi ve iz bırakıcıydı.

Muhasibi, ehl-i sünnetin büyüklerinden biri kabul edilir. Sufiler onu, tasavvuf yolunun kurucularından biri gibi görür. Doğrusu o, çok yönlü bir âlimdir. Akaid, kelam, hadis, tefsir, fıkıh ve tasavvuf gibi ilimlerde eserler verir. Görüşleri geçmişten günümüze Müslümanlara yol gösterir. Hayatı, fikirleri ve eserleri Kur'an ve sünnetin ilkelerinin derin izlerini taşır. Hicret'ten 165 sene (Miladi 781) sonra Basra'da başlayan hayatı, 243 senesinde (Miladi 857) Bağdat'ta sona erer.



Esma ile Dua

Ey her şeyi san'atla yapan Sâni,
Ey kullarına şifa veren Şâfi,
Ey ilim ve ihsanı her şeyi içine alan Vâsî,
Ey istediği şeyi istediği şekilde genişletip bollaştıran Mûsî,
Sen bütûn kusur ve noksan sıfatlardan uzaksın.
Yarattığın her şeyi sanatınla güzelleştirdiğin gibi bizim ahlakımızı
da güzelleştir. Rızıkımıza bereket ver.

Esma-ün Nebi

Haşir ﷺ

Haşir, “toplayan” demektir.

İnsanların kendisinden sonra haşrolunacağı kimse.

Resûlullah (s.a.v.) buyurdular: “... Ben Haşir'im (toplayıcı); insanlar benim arkamda haşredilecektir...”

İsrafil'in (a.s.) Sur'a ikinci üflemesiyle insanlar haşrolacak, yeniden dirileceklerdir. Mahşer gününün o dehşetli anında ilk haşrolacak kişi, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) olacaktır. Onun ardından da diğer insanlar haşrolacak, diriltilecektir. Ve Allah Resûlü (s.a.v.), kendinden sonra diğer insanların haşrine şahitlik edecektir.

Yeniden yaratılacak olan insanların, mahşerde, iman ettikleri peygamberi görmeleri, kendilerine bir moral olacaktır. Çünkü o günün heyecanı, korkusu ve tedirginliği çok dehşet verici bir boyutta olacaktır. Ancak müminler bir nebze de olsa peygamberlerini görerek, güven duyulacak bir sığınak bulmuş olacaklardır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) son peygamberdir ama ilk haşrolan kişi olacaktır.

“Haşir” ismini, şu manada değerlendirmek de mümkündür:

Allah Resûlü (s.a.v.), Asr-ı Saadet'te insanları şirkten ve haksızlıklardan ayırarak, kendi etrafında hak, adalet, iman ve salih amel üzere toplamıştır. Onun etrafında olanlar, ondan aldıkları peygamberlik nurunu kendi iç dünyalarına, amellerine yansıtmış ve tarih boyunca herkesin imrendiği bir medeniyet kurmuşlardır. Ve bugün de Hz. Muhammed'in (s.a.v.) sünnet-i seniyyesi etrafında toplananlar, aynı güzellikleri yaşamakta ve örnek olmaktadır. Dolayısıyla Efendimiz'in (s.a.v.) “Haşir” ismi şerifi, günümüzde de devam etmektedir. Mahşerde onunla haşrolmayı ve beraber cennete girmeyi umarak, salât ve selamlarımızı Efendimiz'e (s.a.v.) sunuyoruz.

Allâhumme salli ala seyyidinâ Muhammed'in ve ala âli seyyidinâ Muhammed...



İlmihal-Hasbihal

■ Kūsûf Namazı

“Ay ve güneş Allah’ın varlığını ve kudretini gösteren alâmetlerdendir. Bunlar hiç kimsenin ölümünden veya yaşamasından/doğmasından dolayı tutulmaz. Ay veya güneş tutulmasını gördüğünüz zaman açılıncaya kadar namaz kılın, dua edin” (Buhârî, “Kūsûf”, 1, 2, 6, 9, 15, 17, 19)

Güneş ve ay tutulması sırasında namaz, dua ve Allah’ı anmak ile meşgul olmak, Hz. Peygamber’in sünnetine uymayı göstermesinin yanı sıra çok seyrek olarak gerçekleşen bu tür olayların insanlar üzerinde meydana getireceği korku ve endişeyi Allah’a sığınmak suretiyle gidermek, bu vesileyle gerçek yaratıcıyı hatırlamak ve O’na şükran duygularını ifade etmek, O’ndan hayırlar talep etmek gibi hikmetler de içermektedir.

Bu namazın vakti, güneş tutulmasının başlamasından sona ermesine kadar süren zaman dilimidir. Hanefîler’e, Hanbelîler’e ve İmam Mâlik’ten gelen bir rivayete göre namaz kılmanın mekruh olduğu vakitlerden birine tesadüf etmesi halinde kūsûf namazı kılınmaz. Bu durumda namaz yerine tesbih, tehlîl ve istiğfar ile meşgul olunur.

Kur’an-ı Kerim Okuma Çizelgesi

Gün / Okuma	Sayfa	Hizb	Cüz	Ezber
Pazartesi				
Salı				
Çarşamba				
Perşembe				
Cuma				
Cumartesi				
Pazar				



Tefekkür İklimi

Adanmış Bir Hayat

Kalp adanırsa Allah'a, beden hazır olur imana. Hayatın bütünü, her yönüyle, her şekliyle kıyam hâlidir kötülöklere.

Evveli Allah'a adanan bir insanın ahiri, yürür sessizce cennete. Çünkü cennetin temelleri atılmaktadır Dünya'da. Secdeyle onurlanan bir alin ise apaktır, sonsuzluk yolunda.

Allah eşsiz bir mürebii beşikten mezara insanın, zerreden küreye âlemlerin... O, hayatın sigortası, aydınlığın garantisi, O'ndan uzaklaşanın atar sigortası, sarsar her tarafı yoğun karanlıklar kasırgası.

İnanan için Allah, sevdaların en hası, O'nunla olanın kalmaz hiçbir tasası. İnsan kundakla kefen arası bir hayat, Allah'tan uzaklaşan için hüsrandır her saat.

"De ki: Muhakkak benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm âlemlerin Rabbi Allah içindir." (Enam suresi, 62. ayet)

Namaz Çizelgesi

.../.../22

Gün / Vakit	Sabah	Öğle	İkinci	Akşam	Yatsı
Pazartesi					
Salı					
Çarşamba					
Perşembe					
Cuma					
Cumartesi					
Pazar					





İyilik Ailesi

Hata Yapınca Özür Dile

Okul çıkışı herkes telaş içindeydi. Bazı arkadaşlarım spor, el sanatları, destekleme yetiştirme kursları için hazırlık yapıyordu. Bazı arkadaşlarım da eve gitmek için sabırsızlanıyordu. O koşturmacada çok hızlı hareket eden, sağına soluna bakmadan koşturan bazı öğrenciler tehlike oluşturuyordu. Ben daha bunu düşünürken sırtımda bir darbe hissettim. Dönmeye bile fırsatım olmadı. Sendeledim. Yalpaladım. Tam düşmek üzereyken Ali Hamza imdadıma yetişti. Çantasını bırakarak kollarımdan tuttu. Yoksa yere çakılacaktım. Büyük bir kaza atlatmışım. “Çok özür dilerim Akif, çok üzgünüm. İnanın isteyerek olmadı.” Konuşan kişi, bana çarpan Tayfun’du. Canım acımişti. Kızıp kızmamak arasında kaldım. Ama Tayfun’un özür dilemesi, benim kızgınlığımı azaltmıştı. Kasıtlı yapmadığı da belliydi.

Tüm bunları sanki çok hızlı bir şekilde düşündüm. Bu arada etrafımda insanların biriktiğini hissettim. Öğretmenimin sesiyle kendime geldim: “Akif’ciğim çok geçmiş olsun. Allah’a şükür, tehlikeli bir durum yok. Ali Hamza’nın zamanında müdahalesi yerinde oldu. Teşekkürler Ali Hamza. Tayfun, senin de çok dikkatli olman gerekiyor. Arkadaşından özür dile bakalım.” Tayfun neredeyse ağlayacaktı: “Özür dilerim. Cezam neyse razıyım.” Çok duygulandım. “Önemli değil. Bundan sonra daha dikkatli olmanı umarım. Ali Hamza, sana da teşekkür ederim. Sağ ol.” Ali Hamza, koluma girdi. Çantamı aldı. Servise kadar beni yalnız bırakmadı. İnsanın iyi arkadaşının olması, hata yapanların özür dilemesi ne kadar da güzelmiş...



Son İzlediğim Film

Filmin Adı:

Filmin verdiği mesaj:



Son Okuduğum Kitap

Kitabın Adı:

Kitabın verdiği mesaj:



BULMACA



Soldan Sağa

- 3-İbadetlerle ilgili temel ilkelerden biri.
- 5-İyi ve güzel amellerin karşılığı.
- 7-İmamın arkasında saf tutanlar.
- 9-Namazın farzlarından biri.
- 11-Namazın her rekâtında okunan sure.
- 13-On bir ayın sultanı.
- 14-Son din.

Yukarıdan Aşağıya

- 1-İnsanın günahlarından pişman olup bir daha aynı günahları yapmamaya karar vermesi.
- 2-Allah'a kulluk görevini yerine getirmek.
- 4-Namazda yanılma neticesinde yapılan secde.
- 6-Kâbe'nin etrafını yedi defa dolaşmak.
- 8-Bir Müslümanın bir camide ibadet niyetiyle bir süre bulunması.
- 10-Tutum ve davranışlarda sadece Allah'ın hoşnutluğunu gözetme.
- 12-İslâm'ın şartlarından biri.



Cevaplar



LATİFELER-HİKMETLER

■ Hassasiyet

Büyük hakim ve rüya yorumcusu İbn-i Sirin, bir davete çağrıldığı zaman, evde bir şeyler atıştırır, öyle giderdi.

Durumu öğrenen arkadaşları sordular:

- Üstadım, zaten davete gidiyorsunuz, niçin böyle yapıyorsunuz?
- Bizim her hareketimize dikkat etmemiz gerekir. Yanlış bir görüntü vermemeliyiz. Bir diğer husus da tüm açlığı ev sahibinin üzerine yıkmak istemiyorum!

İşte bilge bir insana yakışan anlayış ve hassasiyet...

